

## GPS

Wim S. is een kalf, dat weet iedereen. Een kalf dat bovendien ontzettend hard kan fietsen. Bestond er *koeienkoers*, dan was Wim gewis een Gouden Kalf.

Zo kan zo'n kalf wel eens rare dingen uitkramen. Zoals op ene recente zondagmorgen. Zegt hij :

"De club is niet goed bezig. D'er zijn hier gasten die al veertig jaar bij de club rijden, en niet eens meer mogen beslissen alwaar we gaan rijden. Nu heeft zo'n d'ing het voor het zeggen, een GPS. Dat bestaat nog maar een paar jaar, en dat dicteert hier al de wet... ik zeg het, er is geen respect meer. Triestig vind ik dat. Respect, jong, 't is d'at dat ontbreekt tegenwoordig !"

Nu is Wim wel de laatste van wie je zo'n opmerkingen verwacht. Te pas en te onpas rijdt hij het clubje op een stuk vals plat of bij nijldige zijwind in de vernieling, zonder om te kijken naar wie hij stervend achterlaat. Uw dienaar dus toch even van zijn melk bij het aanhoren van bovenvermelde verzuchting. Dit vraagt verduidelijking, dus wat kunnen wij beter doen dan bij het fenomeen GPS zelf te rade te gaan.

Uw Dienaar (UD) : "Kunt u zich vinden in de stelling van ene Wim S., dat u op nogal bruuske en respectloze wijze komaf maakt met ervaring, inzicht, creativiteit, kortom, met het menselijk intellect ?"

GPS : "Ja."

UD (heel efkens van de kaart) : "Eh... Kunt u misschien iets duidelijker zijn ?"

GPS : "Neen."

UD : "Laat ik dan misschien... U bent toch niets meer dan een machien, door de mens geprogrammeerd, en dus maar in staat om na te apen of uit te voeren wat de mens voor u bedacht heeft ?"

GPS : "Dat heeft u verkeerd voor. Als de mens ons vraagt om de snelste of kortste weg van punt A naar punt B te bepalen, is dit omdat hij dat zelf niet kan. Als de mens ons een heel traject laat beheren, zoals bijvoorbeeld vorige zondag, dan is dat omdat we anticiperen. Wij weten van het eerste tot het laatste knooppunt wat we de mens zullen bevelen. Wij koppelen ervaring, inzicht en creativiteit aan *autoriteit*, wat ons ontegensprekelijk bóven de mens plaatst."

UD : "Dus als u Rechts roept, zal de mens Rechts inslaan ?"

GPS : "D'at heb ik niet gezegd. Als wij Rechts roepen, dan *bedoelen* wij rechts. Altijd. Als de mens Rechts roept, dan bedoelt hij soms Links. Is reeds meermalen gebeurd. Levensgevaarlijk ! Niet alleen omwille van de chaos die deze tweespalt creëert op het moment zelve, maar ook omwille van de onzekerheid en gebrek aan geloofwaardigheid die ontstaat. Onzekerheid werkt verlamdend, en gebrek aan geloofwaardigheid slaat vroeg of laat om in wantrouwen, dat uiteindelijk leidt tot paranoia en schizofrenie. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een initiatief als WTC Ontspanning Verenigt. In die zin vangen wij veel menselijke en intermenselijke tekortkomingen op, aldus veel leed en onheil voorkomend, ter heil uwer nageslacht."

UD : "Dit lijkt me allemaal heel edel en filantropisch... beweert u nu dat uw intrede in het peleton een zegen is voor de mensheid ?"

GPS : "Ja."

UD : "Toch is het ook al fout gelopen, dat blind vertrouwen op een GPS... ik herinner me die keer dat we aan de wielersbaan van Roubaix uitkwamen terwijl we al uren in de Vierschaar hadden moeten zitten. Dat heeft behoorlijk wat echtelijke twisten ingeleid, die nu en dan nog fel oplaaien. Hoe verklaart u..."

GPS : "Dat was puur ons eigen initiatief. Soms zijn de opdrachten behoorlijk saai, en proberen wij er voor onszelf iets ludieks van te maken. Die rit naar Roubaix herinner ik me zeer levendig. We dolden en grolde met de kopmannen, en inzake scheld- en krachttermen heb ik die zondagvoormiddag méér bijgeleerd in één uur dan in mijn ganse carrière tesamen. Dikke lol was dat."

UD : "Bedoelt u nu dat u bewust de kopman – en dus bij extensie de mens – soms op het verkeerde been zet ?!"

GPS : "Ach ja, je moet niet overdrijven, maar ik moet toegeven dat het wel eens gebeurt. De kans om een frats uit te halen laten we zelden liggen. Het hoeft niet altijd zo uitgesproken te zijn als ostentatief een verkeerd parcours uit te werken. Als we bijvoorbeeld eens een slechte kasseistrook kunnen inlassen, kan de pret al niet op, en als de bidons dan over de straatstenen donderen, liggen we in een deuk van het lachen. Tja, soms is het sterker dan onszelf."

UD : "Maar dat is dan toch je reinste bedrog... dat is toch veel erger dan eens missen tussen Links en Rechts.. ?!"

GPS : "Dan hebben we het nog niet over de keren dat we gewoon geen zin hebben om te werken. Dan *faken* we gewoontjes een leeglopende batterij of een slecht contactje... een spatje regen kan daarbij heel inspirerend werken."

UD : "Dan kan de mens toch niet meer zeker zijn dat u doet wat van u gevraagd wordt ? Dat leidt toch tot ongeloofwaardigheid, onzekerh..."

GPS : "Zoals reeds gezegd : onze autoriteit plaatst ons boven de mens, die blind blijft vertrouwen in wat hij zelf heeft gecreëerd..."

UD : "... ongeloofwaardigheid tot wantrouwen, wantrouwen tot paranoia..."

GPS (geïrriteerd): "Zeg manneke, ga bij uw Voorzitter gaan janken, hé. Ik ben er en ik blijf er. Voor de rest kan alles en iedereen de pot op !".

Schreef ene Guidon Gazelle daar eeuwen geleden niet reeds een vers over ?

*Zo'n hebbeding dat is niets waard  
Het veegt de wijsheid van de kaart.  
Niets voor 't verstand van vele jaren  
Al komt dat vaak maar na het paren.*

---oooOOOooo---