

Talooreterters

Iedere vergelijking met bestaande personen is louter toevallig.

Filipke brommerde al geruime tijd vrijbuitend van voor naar achteren, snorde naar believen enkele tientallen meter vóór de kopmannen, viel efkens in een strikje, zakte af naar een anonieme zevende positie, om dan plots ongeremd terug het voortouw te nemen, tot ieders verbazing en onbegrip.

Daarbij ging Filipke – hoe zou ik het zeggen – nogal ongegeneerd te werk. We hebben het al méér meegemaakt dat hij – overgeconcentreerd van het peleton wegfietsend – losweg uit de bocht en uit de bol ging, of ostentatief aan de boom schuddend op een vervaarlijke helling plots tot stilstand kwam (wee u als je in zijn wiel zat). Maar de manier waarop hij er op een recente zondag tijdens een vlakke snelheidsrit er letterlijk en figuurlijk de kantjes afreed (*), was er toch net óver. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, geen kwaad woord over Filipke, maar toch lag het op dat moment op mijn lippen om hem – even ongegeneerd – toe te snauwen :

“Gij g..verdomse taloreterter... ! ”

Terstond piepte een klein stemmetje achterin mijn valhelm, zo omtrent tussen mijn oren : “Wacht es eventjes, gij, wete gij wel watdadt gij nu gaat zeggen ?!”

Taloretterter... *talooretterter*... Mijnheer De Talooretterter ! Sinds “Cape-Epic 2007” spreek je een Talooretterter aan vol eerbied en schroom, met je helm in de linkerhand, en rechts knielend. Talooretterters zijn vanaf nu mannen met ballen aan hun lijf – vandaar met twee o’s geschreven. Talooretterters zijn avontuurlijk, grensverleggend, inspirerend. Kleine mannen verkleden er zich naar, zoals wij indertijd in Zorro, of De Gemaskerde Ruiters. Talooretterters zijn geen Jommekes, maar Old Shatterhands, Buffalo Bills, D’Artagnans. Talooretterters zijn boven alles Flandriens, Oëzelgemaars, en lid van WTC Oeselgem. Dat is niet iederéén gegeven... Kan er dan een beetje respect van af, ja ?

In de schaduw van dit vergankelijke heldendom schrijft ieder lid wekelijks zijn eigen stukje *Geschiedenis van de Kleine Man*. Naar eigen godsvrucht en vermogen. Respectabel en genietbaar.

En in Zuid-Afrika likken ze hun wonden...

*En Lukie hy het een bietjie pech
Hy het een papband en de wingerdgriep;
En Jowannie hy het die scone lach
Hy het een bostuloos warmpatat gepiep.*

*Ach, moenie worrie nie, nie treurnie,
Die Vlaams Talooretterters komen weer...*

---oooOOOooo---

(*) Volgens mijn schoonbroer, Dikke Van Daele, betekent dit : iemand die zijn werk niet goed doet...