

## Plompverloren.

Toen ik boven kwam op *La Houpe*, lag aan de kant van de weg een digitaal fototoestel. Het was min of meer gewikkeld in een dweil van proper allooi; ik zou zelfs durven beweren dat de dweil er behoorlijk fris uit zag, de naam dweil niet waardig. Wellicht was het ook geen dweil. De laatste tijd zijn zoveel zaken in ons peleton zo verwarrend dat dit er ook wel een kon van zijn. Het fototoestel trok stervende renners.

Verwarrend is bijvoorbeeld : "Links !" roepen, en rechts afslaan. Of ook : wie Adriaan Brouwer zegt, denkt meteen aan verdwalen.

Een schalkse enquête heeft dit heel recentelijk en ondubbelzinnig uitgewezen. Toen een eindejaarsstudent van de universiteit van Louvain-la-Neuve uit de richting Historische Sociologie & Hedendaagse Globalisering aan zijn eindwerk begon, waren de verwachtingen hoog gespannen. Bij de top tien voorspelde antwoorden op de vraag "Wat zegt u Adriaan Brouwer ?" hoorden onder andere "bier", "kunstschilder", "bierfeesten" en "Oudenaarde", en onder de profs werd prompt een weddenschap aangegaan waarvan de tussentijdse standen tot op Chinese websites terug te vinden waren. Groot was de verbazing toen als antwoord nummer 1 uit de bus kwam : "Niets, want hij is al lang dood," op de hielen gevolgd door antwoord nummer 2 : "Plompverloren rijden".

Terechte ontsteltenis in de academische wereld. De profs probeerden hun gezicht te redden met de bewering dat je met statistiek alles kan bewijzen, maar vergaten dat het hier om een open vraag ging (kniesoor die daarover valt...), en wongen zich in haarspeldbochten met de opmerking dat de vraagstelling misschien wel tendentiekus was, en de doelgroep niet representatief.

*Dat men daar niet mee afkomt ! Uiteindelijk werden 14 amateursporters van WTC Oeselgem "Ontspanning Verenigt" ondervraagd, en twijfelen aan hun oprechtheid en neutraliteit is zoveel als een wig drijven in hun verbondenheid. En dat laten die kerels niet zomaar goedschiks gebeuren, dat is alom bekend. Ze hebben voor minder ongelukken gedaan.*

De student was er erger aan toe. Effectief – maar even onvoorspelbaar – als hij was had hij zijn beide polsen met zijn grootvaders broodmes overgesneden, het bloed opgevangen in een voormalige nachtemmer van zijn meetse, er een flinke scheut E605 ingedaan ("Tegen de wurms in mijn lijk", had hij nog gestameld), en dat finaal uitgedronken zonder ademen. Maar dat alles pas na alle ingevulde formulieren verbrand te hebben als ware het zwart geld, zodat de authenticiteit van de onderzoeksresultaten voor altijd verloren en nooit meer na te trekken is.

Hoe een steentje rollen kan. Een deel van de profs staan mekaar te verdringen als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Waalse Verlaine, deelgemeente Sy, een paar werden opgevist door het bisdom Luik waar ze voortploeteren als misdienaars van de Grieks Orthodoxe Schismatieken van het occulte Croq Wallon, en een enkeling zoekt zijn geluk als keukenhulpje in een nieuw kookprogramma op TV van een nog nieuw uit te vinden BV.

De impact op werelschaal is ook niet te overzien : menige Chinees veranderde het geweer van schouder, en ging in de sport gaan gokken. Een Spaanse sportdokter was zo geschrokken van het resultaat van de enquête – omdat ze onomstootbaar aantoonde dat wielrenners wel degelijk verstand boven hun zeemvel zitten hebben, wat hem geestelijk verlamde – dat hij ketch-up in plaats van bloedplasma in de baxters deed. Eerste slachtoffers waren de Amerikanen in de Tour de France, naar verluiden omdat ketch-up amechtig deel uitmaakt van hun

genetische fingerprint ten gevolge van alomtegenwoordigheid in hun films en eetpatronen. Maar het effect was er wel naar.

Om maar te zeggen... weest op uw hoede, want zelfs *testosteron*, het hormoon van de mannelijke trots, is niet langer van alle onschuld gevrijwaard. Nu is het al langer geweten dat toestanden zoals "Da' we nog vele mogen mogen, en da' we nog vele mogen kunnen" of "Al da' ge verschiet zijde kwijt" een heilzaam effect hebben op de sportbeoefenaar. Wat zeg ik, het is aangetoond dat intensieve seksbeleving spierversterkend werkt. Johan Cruyff en George Best hadden dat reeds aan den lijve ondervonden, vooraleer de wetenschap daar nog maar enig flauw benul van had. En dat allemaal doordat "het veel doen" de testosteron productie stimuleert... De klieren maken de man !

Toch is het zo, lees er het boek "De Renmens" van Peter Simon er maar op na (echt een aanrader !), bij de atleten van het voormalige Oostblok maakte "testosteron training" deel uit van het programma... Maar dat Floyd Landis een pilleke of een spuitje met testosteron zou genomen hebben, om de dag na een zware inzinking eventjes tweemaal zo hard te gaan fietsen als de concurrentie, daar geloof ik geen bal van. Floyd is gewoon een viriele jongen, is die avond van de dag van de inzinking op stap gegaan, wist zich de Tour verloren, drinkt bier en whiskey (geen whisky), en neukt zichzelf een nacht lang onbewust in de gele trui. Dat dit niet gebeurt in de Tour ? Komaan, jong, topsporters zijn ook maar mensen, en vraag het eens aan Willy Voet. Die kan het weten, en hij weet het ook.

En zoals altijd : ieder zijn waarheid...

---oooOOOooo---