

Cadzand-aan-Zee

"Ze zouden beter ronddraaien, daar vooraan!", riep er een onnozelaar vanuit de buik van het peleton. "Tegen wind gaat dat zoveel beter!"

Alleen een ontspoorde grensdebiel was in staat dergelijke belachelijke onzin uit te kramen. Toch kwam dit soort tussenkomsten me niet helemaal onbekend voor, en ik besloot op informatieronde te gaan. Ik vroeg schuchter aan mijn schonkige ploegmaat naast mij (die meer met zijn ellebogen werkte dan met zijn kuiten) wie zulke smakeloze zever geroepen had. Bleek finaal en inderdaad dat het de illustere mijn eigen ikzelf was geweest. Een hele geruststelling, uiteindelijk, zeker in het perspectief van het onverwoestbare beeld dat ook mijn eigenste vrouw over mij placht te koesteren.

Naar WTC Oeselgemse normen was dit overigens een saaie rit : verstandige kopmannen, wind voor-achter-links-en-rechts, gestaag tempo, leuke band, iedereen goed mee, ontsnappinkje op de kasseistrook, luxe ontbijtje bij Hollandse Zuid-Molukkers, en op het eind van de etappe een zonovergoten terrasje met uitloperkje.

"Voor mij ook een bruine Westmalle! Is da' goe' voor naar 't vertrek te gaan?"

"Ja, maar 't maakt wel meer lawijt!"

De waardin van de 4-Schaar, nog een pertig ding en vrank gebekt, vroeg enigszins ontgoocheld :

"Ah, en ge zijt gulder azo naar Holland geweest? Ge moest da' gezegd hebben, ge kondt dan alijk 't een en 't ander voor mij meegebracht hebben!"

"Ah ja, watdadde dan?" (iedereen in koor).

"Kondooms... maar ja, g' hebt gene mee zekerst?"

"Toetoet(*) ! Moeten we ze afdoen?" (een paar vol overtuiging, de rest vol twijfel).

(Terstond begon Dingske – 'k ga zijne naam niet noemen, 't is te schaamtelijk – zijne linker klikpedaalschoen uit te doen, om het rubbertje te tonen dat hij om zijne groten teen droeg. "t Is tegen te jokste," zei hij cool.)

() Oëzelgems voor : "Toch wel!". Ook koosnaampje voor rollend materieel van NMBS.*

Alzo stichtende praat verkopend, schreed de tijd tergend langzaam voorbij. Om de verveling tegen te gaan werden Westmalles gedronken, eieren geklutst, en plannen gesmeed voor heldhaftige mountainbike tochten en ontsnappings-manoevers aan des vrouwens of schoonmoeders woede.

Eens te laat thuis, altijd te laat thuis.

We gaan iets moeten doen aan dat gemiddelde.

---oooOOOooo---