

Kroniek van een ongeborn renner – 10

Sint-Honoré. Wat roept dat op ?

De modale Vlaming scandeert : “Taart, meneer !”

“Juist, jongen (m/v).”

“Wij Willen Taart !”

...

Zij, dus.

...

Wij, wielergekke wielertoeristen wan WTC Woeselgem “Wontspanning Werenigt” weten wel weter... Reden wij niet in rechte lijn 263 graden Azimut direct naar Sint-Eloois-Winkel ? En reden wij daar niet elf plaatselijke ronden, om organisatoren, sponsors en lokale inboorlingen te behagen ? En landden wij niet juist op tijd aan de voordeur van café/hotel/restaurant/brouwerij *Old Bailey*, oude slotgracht rond een kasteel ? ⁽¹⁾

In de *Steets* noemen ze zoiets een “microbrewery”. Zo hebben ze er in heel de Verenigde Staten bijna zoveel als wij in in Zuid-West-Vlaanderen, 50 jaar geleden dan toch, en daar zijn de yankees behoorlijk trots op. Toch kan hun smaak noch kwaliteit niet eens *rieken* aan onze gemiddelde pils. Maar dat doet niks ter zake.

Zo’n rit stelt de sportman voor een waar dilemma. Geniet ge niet, of geniet ge ja al dan niet nee... Of het verschil tussen een naaimachine en een nietjesmachine. Een naaimachine naait, en een nietjesmachine niet. Een nietjesmachine niet en een naaimachine niet. Zoek het maar uit. Als ge niet geniet, geniet ge niet. Dat is het enige dat ik er kan van zeggen.

Lichaamstaal kan boekdelen spreken. Zie – luister – naar Ward. Man van kleine woorden, grootse daden. Aartje naar zijn vaartje... Of toch niet helemaal ? Zijn ogen schoten vuur... Dr. Jekyll of Mr. Hyde ? Dralende Dracula of hartstochtelijk verleider ? Spartaanse honderdman, of Spartacus op tuben ? Wie zal het zeggen ? Ward ? In welke taal ? War(d)taal ?



(1) Encarta Encyclopedy :

bai·ley [báylee] (*plural* bai·leys)

noun

- 1. outer wall of castle:** the outermost wall surrounding a castle
- 2. court inside castle wall:** a courtyard inside the walls, especially the outermost walls, of a castle

[13th century. Probably alteration of bail³, influenced by medieval Latin *ballium*]

---oooOOOooo---